



# עמותת סיירת חרוב



[חוד החנית חנן עזרן](#) סיפורו של [הקולונל קליין](#)

תקציר הספר



סא"ל (מיל) יאיר קליין, הרפתקן חסר מעצורים, מיתוס של הצבר הישראלי החדש שהתנפץ, דמות שנויה במחלוקת, מתואר כיום בעולם כשכיר - חרב קשוח המבוקש על ידי הסי.איי.אי האמריקני בחשד לקשרים עם ברוני סמים בקולומביה. חנן עזרן חושף את סיפורו של קליין מזווית של עיתונאי - חוקר ומקיף את סיפור חייו המרתק של יאיר קליין, שהיה סמח"ט צנחנים נועז שלחם במחבלים ב"ארץ המרדפים". את ביתו הקים קליין כחקלאי בבקעת הירדן והיה מופת לציונות המתחדשת, אך הנסיבות הביאוהו להפוך לכורה יהלומים בודד באפריקה השחורה. בספר שלפניכם מספר קליין הכול על הפרשיות החשאיות שבהן נטל חלק בדרום אמריקה ובאפריקה, על היחסים כביכול עם קרטל הסמים בקולומביה, על הישראליים שמאחורי "יהלומי הדם", על ההצעות לרצוח ראש מדינה ולקבל זיכיונות כרייה ועל בריחתו הנועזת, כשהיה על סף גזר דין מוות, מהכלא השמור בפריטאון שבסיירה ליאון. נוסף על כך, הוא מגלה את שיטות המסחר בנשק שהיו נהוגות עם הפלנגות בלבנון ואת התוכנית הפרטית שהייתה לפלוש לפנמה ולחסל את הנשיא נורייגה. כמו - כן מספר עזרן על פרשייה חסויה לחטוף לישראל את הפושע הנאצי, ד"ר מגלה, במטוס "אל - על", שלא בידיעת הממשלה. הספר מדהים, נקרא בנשימה עצורה, ומעורר את הקורא למחשבות רבות על אופן התנהלותו של אדם דוגמת קליין והסיבות שהביאוהו לסכנות הרבות בהן עמד. חנן עזרן הוא כתב - חוקר ועורך בכיר בטלוויזיה הישראלית. בוגר אוניברסיטת תל - אביב בספרות עברית, בקולנוע ובטלוויזיה, ומרצה בכיר לתקשורת ולשפת טלוויזיה. באמתחתו פרס נשיאי ישראל וראשי ממשלתה משנת 1993 על סרטו הדוקומנטרי "נוברסק לירושלים" וכן פרס "אמיתי" משנת 1994 - מטעם העמותה הציבורית לאיכות השלטון בישראל על "אומץ - לב ציבורי, יושר מקצועי בעבודתו העיתונאית, שהיא ללא מורא וללא משוא פנים". ספרו הראשון, "ממתקים ומעט בגדים", יצא בהוצאת "ידיעות אחרונות". "חוד החנית - סיפורו של קולונל קליין, שכיר - חרב ישראלי", הוא ספרו השני.

**484.co.il**